

Frederikshavn Rådhusbyggeri

I 1930'erne var der opstået mangel på tilstrækkelige og egnede lokaler til både kontorlokaler for Frederikshavn Kommunes forvaltning og til byrådets brug og virke. Derfor blev der foreslået en tilbygning af to længer i den daværende administrationsbygning i Fladstrandsgade, som blev kaldt kommandantboligen.



Dette førte til, at byrådet den 20. april 1942 enstemmigt vedtog at opføre et nyt rådhus. Dette rådhus skulle ligge hvor der tidligere havde været en legeplads på hjørnet af Langelinie og Kragholmsgade. Den gang lå Kragholmsgade der hvor den sydlige del af Skippergade ligger i dag. Der blev lavet tegninger og skitseforslag (se billeder).



Denne plan blev midlertidig ikke til noget, da statsbanerne overtog arealet til opførelsen af en ny banegård med det resultat, at der ikke i denne omgang blev opført et nyt rådhus.

Dette førte til, at administrationen blev udflyttet til forskellige lokaler rundt omkring i Frederikshavn. Denne løsning kunne ikke være en varig løsning, og i 1964 påpegede kasse- og regnskabsudvalget overfor byrådet, at grænsen var ved at være nået. På det tidspunkt var borgmesterkontoret, kommunekontoret og bogholderiet i Danmarksgade 12 og i Fladstrandsgade 4-6 var skattekontoret, folkeregisteret og byrådsalen. Socialkontoret lå i Havnegade 12, stadsingeniørens kontor i Skolegade 8, bygningsinspektørens kontor i Ørnevej 6 og skolevæsenets kontor i Danmarksgade 1. I Danmarksgade 11 lå civilforsvarets kontor. Denne spredning var til ulempe for det daglige administrative arbejde og for de besøgende borgere.

Der blev sat forundersøgelser i gang, og behovet for arealer var et af de punkter, der blev brugt meget tid på at klarlægge. Der blev udsendt spørgeskemaer til de forskellige forvaltninger for at få det nødvendige overblik, inden der blev lavet skitseforslag til det nye rådhus. Svaret på disse spørgeskemaer kan findes på Stadsarkivet. Der blev taget kontakt til Kolding Kommune, som i samme periode var i gang med at opføre et nyt rådhus, og de to kommuner kunne dele erfaringer.

Det blev besluttet, at det nye rådhus skulle bygges vest for den daværende banegård, i de tidligere banehaver, hvilket indebar, at rådhuset og banegården lå tæt op af hinanden. Denne placering betød senere hen, at der opstod bekymringer vedrørende de cyklister og fodgængere, der skød genvej over togskinneerne. Trods omtale af dette problem i avisen, samt direkte påtale til enkelte cyklister og fodgængere, hjalp det ikke. Det førte til, at der blev opsat et stålhegn ca. tre meter foran rådhusets indgang hen mod banegården. Dette stålhegn var en midlertidig løsning, da en flytning af banegården allerede var planlagt. Den nye banegård stod klar i 1979, og først herefter forestod rydningen af de gamle baneanlæg, og Frederikshavn Kommune overtog arealet.



I forbindelse med rådhusbyggeriet skulle der tages beslutninger om praktiske ting vedrørende indretningen af rådhuset, som for eksempel el-installationer og hvordan man fik det bedste indeklima. På Frederikshavn Stadsarkiv findes der detaljerede tegninger over ventilationsanlægget, som Frederikshavn Kommune sendte i licitation.



Onsdag den 16/11 1977 blev der afholdt pressemøde på borgmesterkontoret. Her blev fremvist en pjece med praktiske oplysninger om bl.a. rådhusets nye adresse og placeringen af de forskellige forvaltninger i det nye rådhus. Pjecen skulle husstandsomdeles. Hertil blev det oplyst, at lokalavisen ville blive uddelt gratis i begyndelsen af januar, og at de praktiske oplysninger også ville fremgå af en dobbeltside i avisen.

Rådhuset blev taget i brug december 1977, men indvielsen af det nye rådhus fandt først sted den 10 marts 1978. I den forbindelse blev der modtaget lykønskninger og gaver. Bl.a. gav personalet på rådhuset figuren ”glad gnom”, som blev opstillet foran kantinen. Figuren blev opsat som et springvand, hvor resten var kommunalt finansieret. Under renoveringen påbegyndt 2009 er figuren blev demonteret, nummereret og pakket i depot. Det er planen, at gnomen skal genmonteres et andet sted, da området hvor den stod, skal være en del af kantinen. Nordenfjordske Kommuner gav et maleri udført af maleren Arne L. Hansen (se billede). Det var også Arne L. Hansen, der stod bag den farverige udsmykning af rørpostanlægget på rådhuset. Valget af farver skulle bl.a. være med til at lette orienteringen for besøgende, bl.a. var de forskellige etager identificeret ved forskellige farver på dørene. Der blev modtaget flere gaver fra andre kommuner, erhvervsdrivende, venskabsbyerne og mange flere. Hvilke gaver og hvor de blev udstillet efter indvielsen kan findes på Frederikshavn Stadsarkiv.



Hvordan rådhusbyggeriet mere præcist forløb, rådhusets videre udvikling samt Frederikshavns byudvikling med mere kan findes på Frederikshavn Stadsarkiv. Kig ned til os eller send en mail til stadsarkiv@frederikshavn.dk, og vi vil være behjælpelige også gerne med andre emner. Læs mere på vores hjemmeside: www.stadsarkiv.frederikshavn.dk som løbende vil blive opdateret med nye spændende historier fundet i arkivet.

Frederikshavn Stadsarkiv
Marianne Sørensen 2009