

Kommunesammenlægningen i 1970

Den 1. april 1970 blev en lang række små sognekommuner slået sammen med de noget større købstadskommuner. Dermed opstod kommunerne: Frederikshavn, Skagen og Sæby. De var blevet til gennem en sammenlægning af:

Frederikshavn Kommune
01.10.68 = 32.865)

- Elling
- Flade-Gærum
- Frederikshavn Købstad
- Hirsholmene
- Nordligste del af Understed sogn
- Åsted-Skærum

Skagen Kommune
01.10.68 = 13.700)

- Råbjerg
- Skagen Købstad
- Skagen købstads Landdistrikt

Sæby Kommune
01.10.68 = 16.606)

- Albæk
- Hørby
- Skæve
- Sæby Købstad
- Torslev
- Sydlig del af Understed-Karup
- Volstrup



(Indbyggertal pr.

(Indbyggertal pr.

(Indbyggertal pr.

Samtidigt blev Hjørring Amt nedlagt, og vi kom i stedet til at indgå i det lidt større Nordjyllands Amt.

Fornuftsægteskaberne var blevet planlagt gennem flere år. Materiale – primært fra den gamle Frederikshavn Kommune – i Frederikshavn stadsarkiv afslører imidlertid, sammenlægningerne ikke skete helt gnidningsløst.



Hirsholmene

Med 18 indbyggere i 1968 var Hirsholmene Danmarks mindste kommune. Derfor virkede det ulogisk, at den skulle kunne fortsætte som selvstændig kommune, og da øgruppen i 1964 var blevet forespurgt om, hvilken kommune den helst ville sluttest sammen med, havde den peget på Frederikshavn.

I 1969 vedtog Hirsholmenes sogneråd imidlertid enstemmigt, at det ikke kunne tiltræde forslaget om sammenlægning med Frederikshavn. Øgruppen ønskede fortsat at være en selvstændig kommune. Selvom Frederikshavn byråd var imod et tvangsægteskab, besluttede bestyrelsen for Hjørring amts sognerådsforening dog at fastholde forslaget om Hirsholmenes sammenlægning med Frederikshavn.

Understed-Karup

Lige fra begyndelsen var Understed-Karup sognekommune åben for som enhed at gå i fællesskab med enten Frederikshavn eller Sæby. Det endte imidlertid med at sognekommunen blev splittet.

Det mest logiske havde sandsynligvis været, at delingen var sket på den måde, at Karup sogn var tilfaldet Sæby, og Understed sogn var tilfaldet Frederikshavn. I Understed-Karup sogneråd var det da også denne konstellation, der var flertal for.

Alligevel valgte kommunalreformkommissionen at lade delingen gå gennem Understed sogn, således at både Understed by og Sulbæk tilfaldt Sæby. Dette mente Frederikshavn byråd var sket på et forkert grundlag, og det klagede derfor til Indenrigsministeriet. Men lige meget hjalp det, kommissionens beslutning stod ved magt.



Øksnebjerg

Delvist i spøg foreslog Frederikshavns daværende viceborgmester Finnur Erladsson lidt drilagtigt, at den eneste måde 'Understed problemet' kunne løses på, var allerede nu (1969) at slå Frederikshavn og Sæby sammen til én storkommune. For det ville jo alligevel ske engang.

Michael Jensen, Frederikshavn Stadsarkiv
2008